

TROUWEN? DOPEN? HUREN? DAT KAN!

Voor meer informatie en huurtarieven kunt u mailen naar info@kerkkwadijk.nl of kijk op www.kerkkwadijk.nl of www.sohk.nl.

VRIENDEN VAN DE KERK VAN KWADIJK

De Vrienden van de kerk van Kwadijk dragen financieel bij aan de instandhouding van dit monument. De Vrienden ondersteunen en stimuleren de ontwikkeling van het kerkgebouw tot cultureel middelpunt van Kwadijk. Met een jaarlijkse donatie van minimaal 20 euro bent ook u vriend van de kerk van Kwadijk en helpt u mee dit prachtige kerkgebouw te bewaren voor de toekomst. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar info@kerkkwadijk.nl.

STICHTING OUDE HOLLANDE KERKEN

De kerk van Kwadijk is eigendom van de Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK). De SOHK is opgericht in 1975. De doelstelling van de stichting is het behoud van monumentale kerkgebouwen in de provincies Noord- en Zuid-Holland en het bevorderen van de belangstelling voor deze monumenten. De SOHK heeft thans tien kerken in eigendom, waarvan negen in de provincie Noord-Holland. Behalve in Kwadijk ook in Beets, Jisp, Oudendijk, Haringhuizen, Oosthuizen, Schermerhorn, Westzaan en Beverwijk. De kerk van Kwadijk al geboekt? Dan is uitwijken naar een andere SOHK kerk altijd mogelijk. Kostbaar bezit, wie steunt? Voor 25 euro per jaar steunt u de SOHK. Online aanmelden als donateur is mogelijk op www.sohk.nl



Uitgave Stichting Oude Hollandse Kerken
Samenstelling Brigitte Linskens
Vormgeving Biskaje, Leiden
Druk Puntgaaf drukwerk, Leiden



KERK VAN KWADIJK
Een geliefde trouwlocatie

KERK VAN KWADIJK
Kwadijk 87 – 1471 CE Kwadijk
info@kerkkwadijk.nl
www.kerkkwadijk.nl
www.sohk.nl

Stichting
Oude
Hollandse
Kerken



GESCHIEDENIS

Rond 1300 moet er al sprake zijn geweest van een dorp met kerk 'Cadyc', het latere Kwadijk. Oude tekeningen laten zien dat er in de 16e eeuw een éénbeukige kruiskerk stond. De kerk lag op een eiland: pas vanaf 1700 konden kerkgangers via een bruggetje de kerk te voet bereiken. Daarvoor pakte men de boot!

De kerk ligt prachtig midden in de Zeevang. Het huidige, rechthoekige zaalkerkje stamt uit 1835. Op het zadeldak staat een houten, witgeschilderde toren waarvan de spits met koperplaten is bekleed.



PASTELTINTEN

Het kerkje heeft een houten tongewelf geschilderd in pastelgroen. Aan het gewelf hangen smeedijzeren lampen in Jugendstil. Deze zijn fraai in harmonie met het interieur. De preekstoel met zeshoekige kuip en klankbord, is zeventiende-eeuws en afkomstig uit de vroegere kerk. Het doophek heeft een koperen boog. Ook de lezaar is in koper uitgevoerd. Beide zijn voorbeelden van Lodewijk XIV-stijl. Voor de vloer zijn de bruikbare delen van de zerkenvloer uit de vorige kerk gebruikt.



De kerk bezit een mooi Flaesorgel uit 1866. De middentoren wordt bekroond door een lier met aan weerszijden bazuinen, een viool en een luit. Het orgel is na restauratie geschilderd in de oorspronkelijke kleurstelling en vormt een geheel met het tongewelf en de lampen.

MULTIFUNCTIONEEL GEBRUIK

De Stichting Oude Hollandse Kerken nam in 1982 het kerkgebouw over van de toenmalige eigenaar. Er volgde een grondige restauratie waarbij het gebouw in oude glorie werd hersteld en voor multifunctioneel gebruik werd aangepast. In het voormalige stovenhok is een WC aangebracht en op de plaats van het kolenhok is een keukentje gekomen. In het kerkje vinden concerten, exposities en andere culturele evenementen plaats. Daarnaast is het een zeer geliefde trouw-



locatie. Ook is het te huur voor het vieren van verjaardagen, jubilea en andere feestelijkheden. Catering is mogelijk. De kerk beschikt over verwarming, een keuken, een piano, een geluidsinstallatie en een ringleiding. Parkeergelegenheid bij de kerk. Capaciteit maximaal 100 personen.